

Ders : 202

Konu : HZ. MUSA (AS) – 2

İlahlık iddiasında bulunan Firavun'un kibir duyguları alt üst olmuş; öfkesinden delirecek hâle gelmişti. Hz. Mûsâ ile Hz. Hârûn'u öldürüp kurtulmayı planlamıştı. Etrafında bulunan ileri gelenler:

"Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler, dediler."¹

Bunun üzerine Firavun sihirbazlarını toplayıp Hz. Mûsâ'yı mağlup etmeyi kararlaştırdı. Ülkesindeki bütün sihirbazları çağırttı ve bayram günü halkın gözleri önünde buluştular.

Kararlaştırılan günde İsrâiloğulları ve Kıptîler meydanı doldurdu. Sihirbazlar galip geldikleri takdirde Firavundan hediyeler almaya söz aldılar.

Firavun usta büyücülerini, büyü malzemeleri ile birlikte Hz. Mûsâ'nın karşısına çıkarmıştı. Hz. Mûsâ da kardeşi Hârûn'la birlikte idi. Bayram şenliği için toplanan halk olacakları izlemek için sabırsızlıkla bekliyordu.

"Sihirbazlar: "Ey Mûsâ! Ya önce atmayı tercih edersin, ya da ilk atan biz oluruz, dediler. Mûsâ: Yok, (önce) siz atın, dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Mûsâ içinde bir korku hissetti. "Korkma!" dedik, "Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindeki (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez."²

Hz. Mûsâ, asâsını attı ve asâ bir ejderhaya dönüşüp onların sihirlerini yuttu ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Mûsâ (a.s.), ejderhaya dokundu ve o hemen yeniden asâyâ dönüştü.

Mûsâ'nın değneği, sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca, sihirbazlar bu manzara karşısında şaşkırdılar ve bunun sihir olmadığını anladılar. Hemen secdeye kapanarak iman ettiler.

Sihirbazlar topluca iman edince, Firavun bunun bir komplo olduğunu zannetti ve halkın topluca iman etmesinden korktu. Bunu önlemek için sihirbazları ölümle tehdit ederek hem onlara, hem de halka göz dağı verdi.

لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

"Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım."³ dedi.

Firavun dediğini yaptı. Onlar öldürülürken:

¹ Şuara sûresi, 36-37. ayetler

² Tâhâ sûresi, 65-69. ayetler

³ A'raf suresi, 124. ayet

وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ*

"Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al, dediler."⁴

Hak dini seçen sihirbazları halkın gözü önünde idam ettirdi. Hanımı Asiye'nin de Tevhid dinini seçtiğini öğrenince, onu da öldürttü.

Hz. Mûsâ'nın gösterdiği bu mûcizelerden sonra İsrailoğulları topluca iman ettiler. Bu durum karşısında Firavun telaşa kapıldı ve İsrâiloğulları'na olan zulmünü şiddetlendirdi. Mâbetlerinin tamamını yıktırdı. Halkın namaz kılmasını da engelledi.

İsrailoğulları, çektikleri bu işkencelere dayanamadıklarında Hz. Mûsâ'ya:

Sen bize (peygamber olarak) gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler.

(Mûsâ), "Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar" dedi.⁵

Hz. Mûsâ bu sözlerle onlara sabretmelerini söylüyor ve bu zulmün yakında son bulacağını müjdesini vermiş oluyordu.

MUSİBETLER

Mûsâ (a.s.) bir yandan halkına hakkı tebliğ ediyor, diğer taraftan da Firavun ve Mısırlıları hakka çağırıyordu. Fakat Firavun ve ona uyanlar iman etmemekte diretince, Allah onları ibret alsınlar diye uyardı. İlk olarak onlara yıllarca süren kuraklık ve kıtlık verdi.

"Andolsun biz, Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliği ile cezalandırdık."⁶

Sıkıntı içinde kıvranan ve perişan olan Mısırlılar, tevbe edip isyanlarından vazgeçecekleri hâlde, Firavun ve yardımcılarının aldatmasıyla başlarına gelen bu musibetleri Hz. Mûsâ ve ona iman edenlerden biliyorlardı. Kur'an'da bu belalar şöyle belirtilir:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ*

"Biz de, her biri ayrı ayrı birer mûcize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşerât), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular."⁷

⁴ A'raf sûresi, 126. ayet

⁵ A'raf sûresi, 129. ayet

⁶ A'raf sûresi, 130. ayet

⁷ A'raf sûresi, 133. ayet

MISIR'DAN ÇIKIŞ

Hız. Musa ve ona inananlar hem Firavun'un zulmüne karşı direniyor, hem de münâfıkların fitnesini bertaraf etmek için uğraşıyorlardı. Bu münâfıklardan biri de "Kârûn" idi.

Firavun, saltanatının sallandığını görünce artık kararını vermişti. Bütün İsrailoğullarını öldürtecekti. O bu kararını verirken Cenâb-ı Hak, Hz. Mûsâ'ya İsrailoğullarını yanına alarak Mısır'dan çıkmasını vahyetmişti.

"Biz Mûsâ'ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz, diye vahyettik."⁸

Mûsâ (a.s.), sayıları altı yüz yetmiş bin kadar olan İsrâiloğulları'nı hazırladı ve Filistin'e doğru yola çıktılar. Haberi alan Firavun, onları yedi yüz bin kişilik ordusuyla takibe başladı.⁹

Hız. Mûsâ ve İsrâiloğulları Kızıldeniz'e yaklaştıklarında arkalarından Firavun ve ordusunun yetiştiğini gördüler. İsrâiloğulları talaşa kapıldı, çünkü önlerinde deniz, arkalarında düşman vardı. Mûsâ (a.s.) ise Allah'a güveniyordu.

"İki topluluk birbirini görünce Mûsâ'nın arkadaşları: Eyvah yakalandık, dediler. Mûsâ: Hayır! Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir, dedi."¹⁰

Allah, Hz. Mûsâ'ya asasını denize vurmasını vahyetti. Hz. Mûsâ emre uydu ve asasını denize vurdu. Deniz yarıldı ve önlerinde geniş kupkuru on iki yol açıldı. İsrâiloğulları'ndan on iki sülâle bu yollardan birini aldı ve denizi geçmeye başladı.

Hız. Mûsâ ve İsrailoğullarının ardından Firavun ve askerleri de denizde açılan yollara girdiler. Hz. Mûsâ ile İsrâiloğulları sahile çıktıktan sonra sular birbirine kavuştu, Firavun ve tüm ordusu sulara gömülerek boğuldu.

HZ. MÛSÂ VE HZ. HÂRÛN'UN VEFATLARI

Hız. Hârûn (a.s.), Hz. Mûsâ (a.s.)'dan bir kaç yıl önce vefat etti. Vefatı, Allah'ın İsrâiloğulları'nı Tîh çölüne mahkum ettiği kırk yılın sonlarına rastlamaktadır.

Hız. Mûsâ kavmini Mısır'dan mukaddes topraklara götürmekle görevlendirilmişti. Fakat bunun gerçekleşmesi İsrâiloğulları'nın nankörlükleri sebebiyle kırk yıl gecikti. Geçen kırk yılın sonunda İsrâiloğulları'nın soyundan yeni ve enerjik bir nesil yetişti.

Hız. Mûsâ, çölden çıkıp mukaddes topraklara girme hazırlığı yaptığı sıralarda vefat etti. İsrâiloğulları onun vefatından bir müddet sonra mukaddes topraklara girebildiler.

⁸ Şuara sûresi, 52. ayet, Dûhan sûresi, 23. ayet

⁹ Kur'ân-ı Kerîm'in Meâl-i Âlisi ve Tefsiri Ömer Nasuhi Bilmen, C.4, sh. 2090

¹⁰ Şuara sûresi, 61-62. ayetler

Alınacak Dersler

1. Her zorluktan sonra kolaylık vardır.
2. Büyü ve sihir büyük günahlar arasındadır. Toplumu ve fertleri mahveden bu kötü şeyleri yapanlar iflâh olmazlar.¹¹ Bunların her türünden uzak durulmalıdır.
3. Nimetler karşılığında nankörlük etmemeli, şükredilmelidir.
4. Allah'ın emirlerine itaat edilmelidir.
5. "Allah'a, Resûl'üne ve içinizden seçilen emirlere itaat ediniz."¹²

Tavsiyeler:

1. Âl-i İmrân suresi, 86-89. ayetler ile, A'raf suresi 133. Ayetin tefsirini okuyalım.
2. Hz. Mûsâ (a.s.) ve İsrailoğulları Mısırdan ayrılıp Kızıldeniz'i geçinceye kadar hangi olaylar gerçekleşti? Araştıralım.

¹¹ Tâhâ sûresi, 69.ayet

¹² Nisâ sûresi, 59.âyet