



PEYGAMBERİMİZ'DEN GENÇ GÖNÜLLERE

Hadisler



Değerli Kardeşim,

Kur'an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz'in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.)'in mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, bilhassa idareci konumundakilerin boynunun borcudur.

Bu çalışmayla sana Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in kutlu sünnetinden bir demet sunuyoruz. Bu hadîs-i şerifleri ezberle, yaşantında ilke edin ve başka kardeşlerine aktar. Kurtuluşumuza vesile olması niyazıyla; gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
 مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Enes (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre,
 Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği
 şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedik-
 çe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.”

Buhârî, Îmân, 7

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي
 قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ
 قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ

Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: “Bir adam gelerek: ‘Ey Allah’ın resulü, iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyade kim hak sahibidir?’ diye sordu. Hz. Peygamber ‘Annen!’ diye cevap verdi. Adam: ‘Sonra kim?’ dedi, Resûlullah ‘Annen!’ diye cevap verdi. Adam tekrar: ‘Sonra kim?’ dedi, Resûlullah yine: ‘Annen!’ diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: ‘Sonra kim?’ Resûlullah bu dördüncüyü: ‘Baban!’ diye cevapladı.”

Buhârî, Edeb, 2

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ؟
 قَالَ : الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.):

“Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz.”

buyurdu. Sahâbîler:

“Kim iman etmiş olmaz, ya Resûlallah?” diye sordular.

“Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse!” buyurdu.

Buhârî, Edeb, 29

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رِبْضِ
 الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا
 وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ
 وَإِنْ كَانَ مَارِحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ
 لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

Ebû Ümâme (r.a.)’dan: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Haklı da olsa tartışmayı terk edene cennetin kenarında bir köşk; şakadan bile olsa yalan konuşmayana cennetin ortasında bir saray; ahlakını güzelleştirene de cennetin zirvesinde bir saray verileceğine ben kefilim.”

Ebû Dâvûd, Sünen, H. No: 4167

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي
 قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ
 الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ
 وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ

Ebû Zer (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.)’e bana tavsiyede bulun dedim. Efendimiz (s.a.v.): ‘Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü o her işin başıdır.’ buyurdu. ‘Tavsiyeni artırır mısın ya Resûlallah?’ dedim. O, ‘Kur’an okumanı ve Allah’ı zikretmeni tavsiye ederim. Çünkü bunlar yeryüzünde ışık, gökyüzünde rahmettir.’ buyurdu.

İbn Hibbân, Sahih, H. No: 361

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ
 عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ
 قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

Abdullah İbn Büsr (r.a.) şöyle dedi:

“Bir adam Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e hitaben:
 ‘Ya Resûlallah! İslamiyet’in emirleri çoğaldı.
 Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle,
 dedi. O da:

‘Dilin hep Allah’ı zikretsin!’ buyurdu.”

Tirmizî, Daavât, 4

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَ
 رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ
 أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ: إِزْهَدْ فِي
 الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي
 النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

Sehl b. Sa'd es-Saidî (r.a.) anlatıyor: “Nebi (s.a.v)’e bir adam geldi ve ‘Yâ Rasûlallah, bana öyle bir amel söyle ki yaptığımda beni hem Allah hem de insanlar sevsin.’ dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ‘Dünyaya karşı zahit ol, seni Allah sevsin; insanların elindeki gözü dikme, seni insanlar sevsin.’ buyurdu.

İbn Mâce, Sünen, H. No: 4092

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Enes (r.a.)’dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en
hayırlıları tevbe edenlerdir.”

Tirmizî, Kıyâme, 49

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Enes (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre,
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İlim
tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse,
evine dönünceye kadar Allah yolundadır.”

Tirmizî, İlim, 2

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Ebû Hureyre (r.a.)’dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” *Buhârî, Mağâzî, 35*

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجَسَدِ
مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Nu’mân b. Beşîr (r.a.)’dan: Resûlullah (s.a.v.)’i şöyle derken işittim: “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” *Buhârî, İmân, 39*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ
يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

Ebû Ümâme (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.)'i
şöyle derken işittim: "Kur'an okuyunuz.
Çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini
okuyanlara şefaathçi olarak gelecektir."

Müslim, Müsâfirîn, 252

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ
وَلَيْسَعَكَ بَيْتَكَ وَابْنَكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ

Ukbe b. Âmir (r.a.)'dan: Kurtuluş nedir ya
Resûlallah diye sordum. Peygamberimiz
(s.a.v.) şöyle buyurdu: "Diline sahip ol, evin
için koştur gayret et, hatalarına ağla."

Tirmizî, Sünen, H. No: 2330

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ،
 وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ
 خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ

Ebû Şüreyh el-Huzâî (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!"

Müslim, İmân, 77

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى
 مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
 أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’dan: Resûlullah (s.a.v.)’i şöyle buyururken işittim: “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle deęiştirsin. Şayet eliyle deęiştirmeye gücü yetmezse, diliyle deęiştirsin. Diliyle deęiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.”

Müslim, İmân, 78